

Wijkpastoraat Middelland
Volmarijnstraat 52b
3021XT Rotterdam
Tel : 010 4255825
Fax : 010 2763285
Gironummer: 2076757
t.n.v. wijkpastoraat middelland rotterdam
e-mail: pow.mld@antenna.nl



Wijkpastoraat Middelland

Het Wijkpastoraat Middelland

Het wijkpastoraat is een geloofsgemeenschap waarin het leven gedeeld en gevierd wordt. "Je mag zijn wie je bent" Er wordt aansluiting gezocht bij het leven in de buurt. Heel goed wordt dit verwoord in het volgende gedicht van Willem Hussem:

*Voorzichtig
Heb ik de gevangen vogel
Uit de strik verlost
Ik laat hem vliegen
Hij geeft mij vleugels*

Het leven wordt ook als volgt beleefd:
*De ander is mijn naaste
Ik kan de naaste worden van de ander.*

Op verschillende niveaus wordt gepoogd het leven te delen en te leren van elkaar. Er zijn geen pasklare antwoorden en oplossingen; gaandeweg wordt er naar gezocht.

Een aantal activiteiten van het Wijkpastoraat zijn:

- Het deelnemen aan de Straatgroep
- de activiteiten voor vrouwen in het Vrouwenhuis Rosa zoals:
Het koor Grenzeloos, een Eetgroep
Koffieochtenden en Taalles
- Kinderwerk en Huiswerkbegeleiding
- De Bezoekersgroep
- De Koffiepotgroep (een denktankje)
- De Bijbelgroep
- De Vieringen

Een aantal hiervan willen we nader omschrijven

De Bezoekersgroep.

Mensen trekken met elkaar op. Die mensen zijn vaak heel verschillend en hebben diverse achtergronden. De bezoekers worden geconfronteerd met hun eigen mogelijkheden en onvermogen om iets te betekenen voor de ander. Per jaar komen de bezoekers zo'n drie keer bij elkaar. Het is goed om de gang van zaken te bespreken in de groep. Er worden vragen gesteld en adviezen gegeven door de andere leden van de groep of door de beroepskrachten. Soms is er meer of andere hulp nodig. Het is mooi zo'n proces van "samengaan" in de loop van de jaren te volgen.

De Bijbelgroep

De Bijbelgroep komt eens per maand bij elkaar. In de groep wordt geprobeerd aan de hand van de vraag: "Wat betekent dit voor jou?" tot een betekenisgeving van de tekst te komen. Zo wordt het eigen leven verbonden met de verhalen uit de Bijbel. Wat mensen eraan beleven is verrassend, soms onthutsend en ook ontroerend.

De Vieringen

Op vrijdagmiddag, eens per maand, verzamelen 15 tot 25 mensen zich in het wijkpastoraat rond de tafel met de brandende paaskaars in het midden. Er wordt koffie en thee geschonken zodat de mensen op hun gemak zitten. Het thema van de viering komt vaak op uit het leven van alledag. Iedereen weet al waar het deze keer over zal gaan. Een week voor de viering ligt de uitnodiging in de bus. Hierop staat het thema vermeld en dus kan er een begin worden gemaakt met het doordenken hiervan. De viering wordt voorbereid door drie tot vier mensen. In de voorbereiding is er vaak veel diepgang en openheid naar elkaar toe. Het is geen theorie maar het uitwisselen van levenswijsheden en ervaringen, bronnen van inspiratie en het benoemen van zwaarigheid, vragen, zorgen, niet-kunnen, humor en blijdschap. In de viering wordt getracht dat, wat is opgediept tijdens de voorbereiding, te vatten in de sfeer van muziek, gedichten en verhalen. In de gespreksronde wordt ieder uitgenodigd zijn of haar beleving of ervaring van het onderwerp te benoemen. Daar worden soms hele diepe dingen gezegd of aangeroerd. Via het aansteken van lichtjes aan de paaskaars worden de zwaarigheden, zorgen en vreugden bij God gebracht. Aan het eind is er een gezellig samenzijn waarbij, onder het genot van koffie, fris of een glaasje wijn en een hapje, verdieping, verdere zorg en relativering kan ontstaan. Zo is de cirkel rond. God (JHWH) wordt niet altijd genoemd, maar is voortdurend aanwezig. Zo ontstaat er ook ruimte voor moslims om deel te nemen aan de vieringen. Wij mensen zijn haar/zijn gezicht, handen en voeten in het leven van alle dag.